

14

Jaargang 133 - 12 juli 2024

# De Wekker

UITGAVE VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

**Onze gebeden in het  
'huis van gebed'**

Woordwerk - 5

**Ds. Perry Storm:  
'Het geeft me positieve  
energie om christelijk-  
gereformeerd te zijn'**

Interview - 8

**Omvolking**

Nader bekeken - 12

# ‘Het geeft me positieve energie om christelijk-gereformeerd te zijn’

De jongste CGK-gemeente is nog maar enkele maanden oud en vindt haar wortels in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op zondag 26 mei is De Akker uit Vroomshoop officieel aangesloten bij het kerkverband, nadat de gemeente besloten had niet mee te gaan naar de vorig jaar gevormde Nederlandse Gereformeerde Kerken.

**T**ijdens de dienst waarin de overstap gemarkeerd werd, preekte de eigen dominee Perry Storm over 2 Thessalonicenzen 2 vers 15, een oproep aan de gemeente om standvastig te blijven binnen de traditie waarin zij onderwezen is.

Vooraf had hij de aarzeling of hij er wel goed aan zou doen, een interview. Twee dingen wil hij vermijden: publiekelijk praten over gemeenteleden die de gemeente verlaten hebben en wél aansluiting hebben gezocht bij de NGK en uitspraken doen over de huidige spanningen in de CGK.

Toch gaat dominee Storm, na enig overleg, graag het gesprek aan. Kennismaken is goed, en zo vaak komt het niet voor dat een gemeente zich bij een ander kerkverband aansluit. Het zinnetje ‘zet dat maar niet in De Wekker’ klinkt tijdens het gesprek met regelmaat.

*Hoe vindt u het om christelijk-gereformeerd te zijn?*

“Het geeft me positieve energie. Ik ben heel dankbaar voor de afgelopen tijd. Waar ik me

eerst een kat in een vreemd pakhuis voelde, ben ik heel goed geholpen door collega’s in en buiten de classis. Zo word ik opgenomen in een preekkring en vind ik het fijn om in allerlei gemeenten binnen het kerkverband voor te gaan. Mij valt op dat de gesprekken na de dienst geestelijk van aard zijn, veelal wordt in de consistorie doorgepraat over de preek.”

*Waarom heeft u met uw kerkenraad besloten niet mee te gaan naar de nieuwe NGK, een fusie van de ‘oude’ NGK en de GKv?*

“Dat zat vast op het punt van het Schriftgezag, de binding aan de belijdenis en de omgang met het kerkrecht. De kerkorde binnen de nieuwe NGK werd vrijblijvender, ook op punten waarvan wij vinden dat je daar als kerken samen in moet kiezen. Je kunt elkaar niet in alles de vrijheid geven. Dan denk ik aan de besluitvorming rond vrouwelijke ambtsdragers, maar ook aan bijvoorbeeld de vraag of kinderen wel of niet aan het avondmaal mogen deelnemen.”

*Er was waarschijnlijk niemand geweest die tegen u had gezegd: ook in Vroomshoop moeten jullie vrouwen in het ambt bevestigen. Was plaatselijke vrijheid voor de kerkenraad niet voldoende?*

“Nee, principiële zaken deel je met elkaar. De Bijbel zegt toch geen ja en nee tegelijk? Uiteraard zijn de antwoorden niet altijd makkelijk, maar de oplossing van een plurale kerk, waarin je heel veel verschillen accepteert, in feite het model van de PKN, gaat ons te ver. We willen steun ontvangen van het kerkverband en willen niet het gevoel hebben dat we ons ertegen moeten beschermen.”

*Uw oude gemeente van 340 leden is door de helft gegaan. De ene helft zit nu met u in de CGK, de andere helft is overgegaan naar de NGK een plaatsje verderop. Hebt u, terugkijkend, geen spijt van het besluit dat u met de kerkenraad genomen hebt? Was dit het waard?*

“Het is een wond die blijvend is, voor de gemeente en voor mezelf, maar ik heb geen aarzeling gevoeld over het besluit. We wisten vooraf: wat we ook besluiten, een deel van de gemeente zal het niet meemaken. Maar dat zó veel leden niet mee zouden gaan, hadden we niet verwacht. We hebben de goede fundamentele keuze gemaakt, daar zijn we alleen maar in bevestigd. Maar heel uitbundig kun je er niet over doen, de constituering was geen feest.”





*Ik zie dat het u raakt.*

“Het raakt me zeker, al ben ik nu ook dankbaar voor wat we de afgelopen tijd hebben ontvangen. Dit jaar heb ik niet vaak meer wakker gelegen,

## ‘Vrijgemaakten zijn vanouds regelachtiger en gaan recht op hun doel af’

maar vorig jaar wel. Overigens niet alleen ik, ook mensen die zijn weggegaan uit de gemeente. Je moet je voorstellen: zo groot is Vroomshoop niet, 90 procent van de gemeente kwam uit het dorp, iedereen komt elkaar tegen. De ‘scheur’ loopt door families en vriendschappen heen, al kunnen veel mensen gelukkig nog wel met elkaar door één deur. Wat ik zelf ingrijpend vind, is dat ik ineens van veel mensen, ook van mensen met wie ik verdrietige dingen heb meegemaakt, de dominee niet meer ben.”

*Hoe zou u uw gemeente typeren?*

“Vroomshoop is een trouwe gemeente, mensen zijn offervaardig. Dat gold overigens ook al voor de ongedeelde gemeente. Veel gemeenteleden zijn praktisch gericht, het zijn hier echte doeners. De gemeente is vrij traditioneel, qua liturgische vernieuwingen zullen we niet vooroplopen. De psalmen moeten niet ondersnuewen: zo hebben we afgesproken dat per dienst minimaal drie keer een psalm gezongen wordt.”

*Wat was de overweging om aansluiting te zoeken bij de CGK?*

“Met het besluit om niet mee te gaan naar de

NGK, besloten we tegelijkertijd om contact te zoeken met de CGK. We waren en zijn ervan overtuigd dat je elkaar als gereformeerde kerken nodig hebt, zeker in deze tijd. De CGK gaan wat ons betreft op een goede manier met het klassiek-gereformeerde kerkrecht om. We zochten contact met hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht Herman Selderhuis, die ons adviseerde eens te polsen bij de dichtstbijzijnde gemeente in onze classis. Zo zijn gesprekken ontstaan met de kerkenraad van Almelo, en daarna met de classis Apeldoorn. In oktober heb ik hier een colloquium doctum (een soort toelatingsexamen, red.) afgelegd. We hadden nog wat zakelijke dingen af te wikkelen met de NGK, en konden daarom pas eind mei als gemeente overgaan.”

*Heeft u niet het gevoel dat u van de regen in de drup komt? Sommige van de discussies die achter uw besluit liggen, spelen immers ook in de CGK.*

“Die vraag heb ik uiteraard heel vaak gekregen, ook in die bewoordingen. En toch blijft gelden: in deze situatie, op dit moment, was dit de goede keuze. We kunnen ons vinden in het synodebeleid van de CGK. Ik wil voorzichtig zijn met wat ik publiekelijk zeg, maar ik hoop dat de redenen waarom wij CGK worden niet zullen wegvallen in de toekomst.”

*Wat spreekt u persoonlijk aan in de CGK?*

“Ik denk dat christelijk-gereformeerden over het algemeen de praktische vroomheid wat sterker hebben weten vast te houden dan vrijgemaakten. Het leven met de Here speelt een rol in gesprekken. Vrijgemaakten zijn vanouds regelachtiger en gaan recht op hun doel af. Dat heb ik zelf ook wel, dus ik zal me nu toch wat christelijk-gereformeerder moeten gaan gedragen ...” ●